

PATER LIEVENS WANDELPAD

10
km



© Siem

Het Pater Lievenswandelpad verkent de zachtglooiende omgeving van Moorslede in het hart van West-Vlaanderen. De route ontleent haar naam aan de Moorsleedse pater jezuïet Constant Lievens, missionaris in India. Moorslede dankt hieraan ook zijn naam 'Lievensdorp'. Boeiend op deze tocht zijn de uitgestrekte vergezichten die de lichtglooiende heuvelruggen bieden. Langs het traject ontmoet men vooral rustige, landelijke wegen, familiale hoeven en tal van kapelletjes, maar ook vele plaatsen die herinneren aan pater Lievens: het standbeeld op het marktplein, zijn geboortehuis en devotieruimte, memoriaal en museum in de Sint-Martinuskerk.



met dank aan het
Pater Lievenscomité



Legende



Gasthuis Ten Bunderen
Ten Bunderenstraat



Memoriaal
Sint-Martinuskerk, Kerkstraat



Ruiterstandbeeld
Marktstraat



Lievenshoeve
Rumbeksestraat 2



Lievenskapelletje
Rumbeksestraat



START

MOORSLEDE

PRAKTISCHE INFO

Verschillende haltes van buslijn 55 Roeselare-Menen situeren zich in de omgeving van het wandeltracé. Contacteer De Lijn voor info en uurrooster via het nummer 070 220 200 (betalend: € 0,30/minuut - ma t.e.m. vrij van 7.00 u. tot 18.00 u. Op zaterdag van 10.00 u. tot 18.00 u. of op www.delijn.be



Parkeren kan rond de Sint-Martinuskerk (Kerkstraat). Ook op de Marktplaats zelf kan je terecht, alleen is dit wel een blauwe zone, waarbij je een parkeerschijf moet gebruiken.



De wandelroute is bewegwijzerd met zes-hoekige bordjes.



De route loopt zoveel mogelijk langs onverharde wegen. Daarom is vooral na regenweer aangepast schoeisel noodzakelijk.



In dit mooie landschap is elke wandelaar met respect voor andermans eigendom, landbouw, natuur en andere recreanten een graag geziene gast.

ROUTEBESCHRIJVING

Je vindt het parcours op het plan op de achterkant van deze kaart. De route is ook bewegwijzerd.

PATER CONSTANT LIEVENS

Constant Lievens werd geboren in Moorslede op 10 april 1856. Lievens studeerde aan het Klein Seminarie in Roeselare waar hij samen met Albrecht Rodenbach terecht kwam in de "Wonderklasse" van priester-dichter Hugo Verriest. Tijdens zijn theologiastudies verliet hij het seminarie in Brugge en trad in bij de jezuïeten. Hij begon zijn werk als missionaris in Torpa. Onmiddellijk nam hij de verdediging op zich van de oerbewoners, de Adibasi's, die

uitgebuut werden door de landeigenaars, geldschieters en corrupte ambtenaren. Zijn streven naar sociale rechtvaardigheid brachten hele dorpen naar het christendom. In Ranchi organiseerde hij met succes hun verdediging voor de rechtbank. Hij werd de bevrijder van een volk. De vele vermoeiende reizen te paard, zijn totale ontchechting, zijn apostolaatswerk, zijn strijd tegen het onrecht en het tropische klimaat braken zijn gezondheid. Ziek door tering en uitgeput kwam hij terug naar Vlaanderen, hopen op genezing. In nauwelijks zeven jaar tijd had hij eigenhandig 25 000 mensen gedoopt. De missie was van 2 000 katholieken gestegen tot 100 000. Hij overleed in Leuven op 7 november 1893. Zijn missie, de Lievensmissie, groeide uit tot een vitale jonge kerk.

In 2001 werd de procedure tot zaligverklaring ingezet. Op zondag 2 april 2006 werden de relieken van zijn rechterhand overgebracht en bijgezet in een voor Lievens speciaal ingerichte devotieplaats in de Sint-Martinuskerk.



HET MEMORIAAL, MUSEUM EN DEVOTIERUIMTE IN DE SINT-MARTINUSKERK

In de laatgotische Sint-Martinuskerk, een wederopbouw na WO I van de 16de eeuwse hallenkerk, werd in 2006 in de linkerdwarsbeuk een Devotieruimte ingericht. In een sarcofaag werden de kootjes van zijn rechterhand bijgezet.

In november 2016 werd in de rechterdwarsbeuk een Memoriaal ingericht waar de bezoeker met multimedia een scherp beeld krijgt van het leven en werk van deze

grote missionaris.

In oktober 2018 werd door minister-president Geert Bourgeois in de linkerzijbeuk het Lievensmuseum ingehuldigd.

De devotieruimte, het memoriaal en het museum zijn vrij toegankelijk tussen 9 en 18 uur.

Gidsbeurten kunnen aangevraagd worden bij de toeristische dienst (0032 56 50 91 00) of het Lievensmuseum (0032 472 05 57 62).



GASTHUIS TEN BUNDEREN

Langs de Oude Heirweg, nog door de Romeinen aangelegd, vermeldt een document dat in 1269 er een Gasthuis Ten Bunderen was gevestigd. Het gasthuis werd geleid door drie jonkvrouwen die vermoeide pelgrims, reizigers en edellieden onderdak en voedsel boden.

Tijdens de godsdiensttwisten (beeldenstorm 1566) vluchtten de zusters in 1578 eerst naar Rijsel, dan naar Sint-Omaars om later een veilig onderkomen te vinden binnen de muren van Ieper. Met de opheffing van hun klooster 'Ten Bunderen-Coninckxdale' door keizer Jozef II werd een zuster gevraagd om in Moorslede een school te beginnen. Het was de start van een bloeiende ontwikkeling met een vermaard pensionaat. Het klooster en schoolgebouwen werden in WO I volledig verwoest.

In de Stationstraat werd in 1923 een nieuw klooster en pensionaat gebouwd.

Op aanvraag bij de toeristische dienst en de Heemkundige Kring Moorslede is het klooster te bezoeken.

RUITERSTANDBEELD

Op de Marktplaats van Moorslede werd op 11 augustus 1929 een ruitersstandbeeld voor pater Constant Lievens opgericht.

Het is een werk van de vermaarde Antwerpse beeldhouwer/animalier Josuë Dupont. Lievens wordt voorgesteld als een ruiter op een paard, zijn 'zereloper' (vlugge loper) waarmee hij van dorp tot dorp trok. Hoog boven zijn hoofd heft hij het kruis als bringer van het christendom. Onderaan knielt een Indisch man nederig het hoofd om gedoopt te worden. Op de arduinen plaat boven het hoofd van de man is een schelp met het doopwater afgebeeld.

Het standbeeld werd erkend als "beschermd monument".



INFO

Dienst Toerisme Dadizele, Plaats 6, 8890 Dadizele (Moorslede), T 056 50 91 00, toerisme@moorslede.be, www.toerismedadizele.be - www.lievensmuseum.org constantlievens.be