

Cyriel Van Hauwaert

Lees voor Nederlands

Moorslede, 16 december 1883-Zellik, 15 februari 1974

Wielrenner van 1907 tot 1915. Hij was de eerste Flandriën die buiten de landsgrenzen trok en stond bekend als "De Leeuw van Vlaanderen". Hij was de eerste Belg die de klassiekers Bordeaux-Parijs (1907), Milaan-San Remo (1908) en Parijs-Roubaix (1908) won. In 1909 zegevierde hij ook in een rit in de Ronde van Frankrijk en kroonde hij zich tot kampioen van België. Na zijn carrière werd hij een gevierd zakenman. Door zijn succes en dit van dorpsgenoot-wielrenner Jules Masselis, werd in 1908 een velodroom opgericht in de Stationstraat te Moorslede. In 1950 werd in Moorslede het Wereldkampioenschap voor beroepsrenners gereden, gewonnen door Briek Schotte. Van 1960 tot 1981 was het natourcriterium "Avond van Vlaanderen" dé ontmoetingsplaats voor de wielersfans.

English

Cyriel Van Hauwaert

Moorslede, December 16, 1883-Zellik, February 15, 1974

Cyclist from 1907 to 1915. He was the first Flandriën to travel outside the country's borders and was known as "The Lion of Flanders". He was the first Belgian to win the classics Bordeaux-Paris (1907), Milan-San Remo (1908) and Paris-Roubaix (1908). In 1909 he also triumphed in a stage in the Tour de France and was crowned champion of Belgium. After his career, he became a celebrated businessman. Due to his success and that of fellow-villager and cyclist Jules Masselis, a velodrome was founded in 1908 in the Stationstraat in Moorslede. In 1950 the World Championship for professional cyclists was held in Moorslede, won by Briek Schotte. From 1960 to 1981, the post-Tour criterium "Avond van Vlaanderen" was the meeting place for many cycling fans.